

OL'NZIELSTER

Uitgave oktober 2024

34e jaargang, nummer 135

Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, Stichting Dorpshuis Oldenzijl, Nicolaaskerk Oldenzijl

www.oldenzijl.nl/wordpress - www.nicolaaskerkoldenzijl.nl - www.kerkoldenzijl.nl



— DÖRPSHOES —

Lutje Brussel

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| elke zaterdag | dorpshuis | 16.00-22.00 |
| - inloop | | |
| elke donderdag | dorpshuis | vanaf 19.30 |
| - bijjarten | | |
| 26 oktober | dorpshuis | |
| - mosselen eten | | |
| t/m 27 oktober | nicolaaskerk | |
| - expositie hoogtepunten 17 jaar SNO | | |
| 22 november | dorpshuis | 20.00 |
| - jaarvergadering Hardrijderijvereniging | | |
| 29 november | dorpshuis | |
| - Sinterklaas | | |
| 21 december | dorpshuis | |
| - kerstmaaltijd | | |

Dorpsvisie

Met alle plannen en ontwikkelingen nu en op komst is het van belang om als dorp goed te

weten waar je naar toe wilt en wat je wilt bereiken. Om daar een antwoord op te krijgen, stuurden Dini en Liesbeth een enquête door het dorp. Maar liefst bijna 80% van de bewoners vulde deze in. Op 13 juli werden de uitkomsten besproken. Daaruit waren op grote sheets acht stellingen geëxtraheerd waarmee iedereen concreet aan de slag kon. "Vul in wat je past om zaken te verwezenlijken en wees niet te bescheiden", benadrukte Dini. De uitkomsten vormden input voor een antwoord op vragen als: wat wil het dorp, wat vinden inwoners belangrijk. Hier staat Oldenzijl voor, dit is



Oldenzijl. Op deze manier zou de grote gemene deler zichtbaar moeten worden. En óf die zichtbaar is geworden:

Dini en Liesbeth hebben de resultaten verwerkt in een [dorpsvisie](#), (zie site VDO) waaruit belangrijke thema's naar voren komen. Deze dorpsvisie werd gepresenteerd op 28 september, Burendag. Op grond van de dorpsvisie zijn vier werkgroepen gevormd, naast de bouwcommissie, die zich al bezig houdt met het dorpshuis. De werkgroep Jeugd, getrokken door Martijn, de werkgroep Energie (en energieopslag) met als voormannen Bouke en Johannes,(Sch), de werkgroep Verkeer (bereikbaarheid en verkeersveiligheid) met als trekker Sietse (Buurma) en de werkgroep Groen (en leefomgeving), aangevoerd door ArneJan. Voor elke groep hebben zich al wat mensen aangemeld, maar meer mensen zijn van harte welkom!



Overdracht kerk en kerkhof

In de afgelopen zeventien jaar werd de Nicolaaskerk beheerd door de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. SNO heeft er sinds haar oprichting naar gestreefd om de acht eeuwen oude romaanse kerk voor nu en komende generaties te behouden. Dat is goed gelukt. Maar het was steeds moeilijker dat te continueren. Zo'n cultuurhistorisch monument vraagt immers voortdurend aandacht en onderhoud. En naast inspanning, deskundigheid en energie is met het instandhouden van een rijksmonument veel geld gemoeid. Om continuïteit en toekomstbestendigheid te waarborgen werd besloten de kerk toe te vertrouwen aan Groninger Kerken. Na een lang proces, want niet over één nacht ijs, overhandigde directeur Patty Wageman van GK de koopsom, een symbolisch bedrag van één euro, aan SNO-voorzitter Koos Dijksterhuis. Dat markeerde een nieuw hoofdstuk voor de kerk, nu onder de vleugels van Groninger Kerken.



Het was voor SNO een grote stap, die met volle overtuiging is gezet. Voor het dorp verandert er niet eens zo heel veel. In plaats van dat SNO diverse activiteiten organiseert, zal dat nu gedaan worden door een plaatselijke commissie. Dat biedt ook nieuwe mogelijkheden: samenwerking in grotere projecten als "Terug naar het begin" of "Monnikenwerk". Er komen allerlei nieuwe vooruitzichten bij. Voorop staat dat in alles steeds de samenwerking met het dorps huis (VDO en SDO) zal worden gezocht, zodat kerk en dorps huis elkaar blijven versterken. De plaatselijke commissie, waar voorlopig Willie, Marja en Johannes (Sch) in plaats hebben genomen, is nog niet op volle sterkte, maar zet alvast wel het organiseren van activiteiten voort en blijft aanspreekpunten voort en blijft

aanspreekpunt. Binnenkort wordt er, in overleg met GK, meer duidelijk over hoe en op welke manier nu verder.

Graven



Met vereende krachten wordt er steeds meer leesbaar en netjes!

Geen zwaluwen maar mezen!

Jullie redacteur moet op herhaling bij haar biologielessen: in het nestje "zwaluwen" bij Jeanine in de vorige Ol'nieelster zaten niet de "zwaluwen [die] slieren arabesken snel" uit het gedicht De pottenbakker van Aart van der Leeuw, maar mézen. De vorm van het nest alleen al had de schrijver van het stuk beter moeten doen weten! Typisch een geval van niet verder kijken dan je neus lang is!



Bestuur

Brigitte heeft afscheid genomen van het bestuur van VDO. We zullen haar missen!



Geslaagd

De examentijd ligt al even weer achter ons maar toch de moeite van het melden waard: er waren drie geslaagden in Oldenzijl Manon rondde haar opleiding "facilitair leidinggevende" af en gaat solliciteren. Abel slaagde voor zijn eindexamen aan het Parcival in Groningen en is gestart met een opleiding voor meubelmaker aan het Alfacollege. Daar gaat ook Melvin naar toe, die slaagde voor de basisopleiding aan HHC in Uithuizen, hij gaat in Groningen een opleiding doen voor timmerman.



Nog meer successen

In juli werden er in Rasquert de jaarlijkse zitmaaierraces gehouden. Deze keer deed Tim er ook aan mee. Van de elf deelnemers werd hij vijfde. "Enenenenen...", was de reactie van een enthousiaste moeder: "omdat het zijn eerste keer was en hij alles zo keurig voor elkaar had, kreeg hij de aanmoedigingsprijs. Alleen de snelheid miste nog." Maar na deze opsteker komt dat detail een volgende keer ook vast in orde.

In september reed Manon met haar paard een wedstrijd in Zijldijk. Ze won daarbij twee keer een tweede prijs. "Ik ben trots op jullie", schreef een blije Marjolein op Facebook.



Verkeersdrempel

Het was erg warm op 13 augustus. Zó warm dat er spontaan een verkeersdrempel ontstond in de Oldenzijlsterweg tussen nummer 31 en 33. Gelukkig blééf het niet zo heet en werd het probleem opgelost door er een stuk beton tussenuit te halen en het gat tijdelijk op te vullen met freesafalt. Op een later tijdstip komt er een nieuwe betonplaat in.

Even voorstellen: Teun Hulst

Het bedrijf Windmolens op maat verhuisde in 2023 naar de Paaptilsterweg. Het afgelopen jaar heeft Teun de woning ernaast verbouwd en opgeknapt. Liesbeth en Lonneke brachten namens VDO een kennismakingsbezoekje. Vriendin Merel laat ze binnen, Gradje, de draadloze stofzuiger, een zeer gewaardeerde huisgenoot, ligt uit te blazen in de hoek van de kamer. Teun is 21 en geboren in Garsthuizen. Hij is de jongste in een gezin van zes. Voor uitbreiding van Hulst Innovatie, het bedrijf van zijn vader (waar inmiddels ook twee broers van Teun werken) verhuisde het gezin naar Westeremden. Het bedrijf bouwt onder andere melkcarrouzels en kabellegmachines. Vanuit hobby begon het een paar jaar geleden met de bouw van windmolens. Teun, die na een paar jaar havo in Warffum de overstap naar het mbo maakte (technicus engineering, werktuigbouw dus) stapte ook in het bedrijf. Voor Windmolens op Maat was de locatie aan de Paaptilsterweg ideaal, met het woonhuis voor Teun. Tijdens de rondleiding door het huis, die automatisch overvloeit in het bedrijf waar

momenteel zo'n veertien mensen werken, vertelt Teun er enthousiast en trots over. Een open dag voor mensen uit het dorp staat op de planning. Teuns huis ligt naast de oude smederij, die eerder werd uitgebouwd met een kantoor. "Een puist", zoals Teun het noemt. Hij is van plan om het aangezicht van huis en smederij in ere te herstellen. Puist weg. Maar hij heeft, op wat oude tekeningen na, nog geen beeld van hoe de gevel er vroeger uitzag. Oude foto's zijn welkom! De werkplaats in de oude smederij gebruikt hij voor zijn grote hobby: sleutelen aan crossmotoren. Een grasbaanrace in Oldenzijl zou hij wel zien zitten. Binnenkort komt hij graag in het dorps huis voor een biertje en een biljartje. Welkom, Teun!



Nog een nieuw gezicht: Theo Groeneveld

Het andere welkomstcomite van Oldenzijl (Vera en Liesbeth) is in juli op bezoek geweest bij Theo Groeneveld aan de Dijkumerweg 5. Theo is vanuit Roodeschool (via Wehe-den Hoorn) naar Oldenzijl verhuisd. Hij is een geboren en getogen Bedumer en is ook nog halfbloed Fries (maar daar kan hij naar eigen zeggen ook niets aan doen...) Hij heeft 35 jaar gewerkt als klaarmeester bij de waterzuivering van FrieslandCampina in Bedum en is inmiddels al weer bijna drie jaar met pensioen. Theo is alleenstaand, maar heeft wel een grote liefde: muziek (zie de eerste regels van *Music van John Miles: Music was my first love. And it will be my last*). Hij heeft een brede smaak en



houdt van o.a. rockmuziek (inclusief heavy metal). Hij gaat regelmatig samen met vrienden naar concerten, vooral in Noord-Nederland. Daarnaast is hij al jaren liefhebber van kerkorgels. Hij bezoekt concerten en

andere orgelactiviteiten door het hele land en neemt deel aan internationale orgelreizen. De bekende orgelbouwer Bernhardt Edskes, die twee jaar geleden in Oldenzijl is begraven, kende hij wel. Een aantal jaren geleden kwam Theo in de Nicolaaskerk, keek naar het orgelbalkon, waar toen het kleine Baar/Medendorp-orgel nog stond en bedacht dat daar het Van Oekelenorgel uit Garsthuizen prima zou passen. Het toeval wilde dat daar al plannen voor waren, die een paar jaar later ook zijn gerealiseerd. Op het harmonium en het hammondorgel, die bij hem thuis staan, speelt hij amper, maar wat niet is, kan nog komen. Verder heeft Theo een motor waar hij een enkele keer mee rijdt. Bij zijn huis heeft hij nog land met de nodige bomen en planten, dus vervelen hoeft hij zich voorlopig niet. Ook welkom, Theo!

Werkzaamheden Paaptil

Begin juni was de Paaptilsterweg gestremd wegens werk aan de brug. De omhoogstaande brug maakte wel duidelijk dat je er écht niet langs kon. Een dag later was de brug weliswaar weer gesloten, maar ook de weg nog. Er werd nog steeds gewerkt. Het geluid van een radio (blijkbaar onvermijdelijk bij werkzaamheden) wees de weg. Onder de brug lag een ponton, met allerlei gereedschap maar er was niemand te zien. Op het "Hallo, is daar iemand?" dook uiteindelijk een gebivakmutste man onder de brug vandaan, die meer dan bereid was enige uitleg te geven. De onderkant van de brug werd behandeld



met een teerachtige verf. Het gedeelte aan de scharnierkant kon de man bereiken met de brug open maar naarmate hij verder kwam, kon hij er niet meer bij en ging de brug dicht, zodat hij "op dubbele nek" verder moest. Een tochtig karweitje: zo'n brugdoorgang is net een schoorsteen. Nadat de foto voor de Ol'niezster was gemaakt, verdween de man weer uit het zicht, terug naar zijn windtunnel.



Jimmy Dijk

“Hij is eind dertig, geboren en getogen op het Hoogeland, in Oldenzijl, fietste dagelijks naar school in Warffum, verbleef korte tijd in Winsum, studeerde, werkte en woont nu met vriendin en rode kater in Groningen en is sinds eind vorig jaar fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Jimmy Dijk, zoon van een Rotterdamse meubelmaker en een Franse moeder, die naar de rust en ruimte van Groningen verhuisden.”

Zo begint een paginagroot interview met Jimmy Dijk in Blad, magazine voor Groningen. De tekst van Bert Middel en foto’s van Fred Reiffers geven een mooi beeld van deze politiek actieve oud-Oldenzijlster. Blad is o.a. te verkrijgen bij Primera in Uithuizen en bij Plus Verstraete in Uithuizermeeden



Bloemenweelde

Deze zomer bloeide langs de zuidkant van de Oldenzijlsterweg, rondom de molenbult, op twee percelen een prachtig bloemenmengsel. Weer eens wat anders dan aardappels! “Met deze bloemenrand verfraaien we het Hogeland”, kondigde een bord van LTO Noord Het Hogeland aan. Zonnebloemen, phacelia, vlas, klaver, cosmea en meer... een feest voor

het oog! De bijen van imker Gosliga uit Friesland, die er diverse korven had staan, genoten er volop van en konden naar hartenlust nectar halen. Een eindje westelijker waren akkerranden ingezaaid en daar bloeide eveneens van alles. Op beide plekken gaf het een fraai beeld dat dan ook menig maal op de foto is gezet.



Huttenbouwen

Een prachtige nazomermiddag op het landje achter het dorps huis. Er werd hard getimmerd en gebouwd, gezaagd en gesjouwd. De huttenbouwmiddag op 31 augustus trok een fijn aantal kinderen en ouders. Wat eerst een on-samenhangende stapel hout was, werd langzaamaan getransformeerd tot drie prachtige hutten. Allemaal verschillend, maar allemaal met evenveel inzet. Eén van de hutten kreeg een echte dakbedekking van houten leien. Mooi compact met binnen twee kamertjes. Een andere had een balkon en binnen twee bankjes met tafel. De derde was maar liefst twee verdiepingen hoog met dáárop nog een dak. Van alles werd uit de kast gehaald om de hutten mooi aan te kleden. Met veel fantasie. De bodem van een ranjabeker deed dienst als bel en werd met een spijker van minstens 10 centimeter vastgetimmerd. Op de vraag of dat nou een dingdong- of een tringbel was, was het antwoord heel simpel: “Nou gewoon, een bel!” Geen spijker tussen te krijgen!



Een eindje verderop had Rens zich geïnstalleerd met drone, scherm en VR-bril zodat de kinderen en hun ouders het hele spektakel ook van boven konden beschouwen. Sommigen mochten zélf vliegen met de drone. Heel spannend! Zódanig dat besloten is, hier een vervolg aan te geven en een aparte middag te organiseren voor het vliegen met drones, voor kinderen en volwassenen.



De prijsuitreiking van het huttenbouwen werd gedaan door Louis. Na controle op gekneusde of zelfs missende vingers of blauwe duimen had hij drie prijzen: een wisselbeker voor de mooiste hut, een voor de hoogste en een voor de leukste. Eén van de kinderen vond eigenlijk dat zijn groep in álle categoriën wel de prijs had verdiend! De middag werd besloten met een patatje, dat natuurlijk in de eigen hut soldaat werd gemaakt. Wie het nu uiteindelijk het drukst had met deze huttenbouwerij? Natúúrlijk de kinderen, maar misschien hebben de aanwezige ouders nóg wel harder gewerkt. Hoe dan ook, de resultaten mochten er zijn. De hutten mochten nog even blijven staan, zodat er nog mee gespeeld kon worden.

Dorpshuis

Allerlei nieuwe voorzieningen in het dorpshuis, dat is natuurlijk reuzefijn. Maar het gaat niet allemaal vanzelf! Danny kan er over meepraten, nadat hij een aantal kabels onder de



vloer moest trekken. Dat je daar nou echt ruimte had om je kont te kunnen keren, nou nee, dat niet bepaald!!

Hij staat er weer

Op Nieuwjaarsdag (!) zou de reparatie van het gesneuvelde mededelingenbord bij de kerk plaatsvinden. Maar allerlei ongemakken troffen de beide Johannesen, dus het kwam er maar niet van. Ook hoe het aan te pakken leverde nog heel wat "kopschraberij" op. Op den duur



sloot ook Ad zich aan en met verende krachten kwam het uiteindelijk toch voor elkaar.



Het verhaal van de zonnebloem

Aan de rand van de aardappelakker van Sietse achter de Oldenzijlsterweg stond in 2018 een bijzondere plant. Wel anderhalve meter hoog, met gemene stekels overal. Hij leek wel op zijn aardappelbroers en -zussen maar zag er nógal prikkelbaar uit. Het bleek een solanum sisymbriifolium te zijn, oftewel een litchitomaat, een wilde tomaat, net als de aardappel een plant uit de nachtschadefamilie. De overeenkomst was dus niet zo raar. Uit de bloemen van deze soort ontwikkelen zich groene vruchthulzen, stekelig als de bolsters van een kastanje. Als de bolsters openklappen, komen de tomaatjes in het zicht. Bijzonder is dat deze plant ook gebruikt kan worden om aaltjes te bestrijden! In dat opzicht wel op zijn plek, tussen de aardappels. Deze zomer dook er op de akker tussen de aardappels opnieuw een bijzondere plant op. Wéér zo'n litchitomaat? Het leek er niet op. Al gauw torende de plant ver uit boven de aardappelplanten en werd ook duidelijk wat



het was: een zonnebloem! Een eenzame zonnebloem die dapper stand hield tussen alle werkzaamheden op de akker door, (waarbij hij ook flink werd ontzien.) Maar het was wel een onvriendelijk exemplaar, vond Sietse: "Hij draait de bewoners steeds de rug toe." Toen het aardappelloof uiteindelijk geklapt moest worden, was het einde verhaal voor de zonnebloem.

Zou je denken! Maar Sietse groef 'm uit en zette 'm



met de voeten in de sloot tussen zijn land en de tuin van Leo en Marja. Éindelijk met het gezicht naar de goede kant. Humor tussen de aardappels.

Afscheid

In de Ol'nzielster worden vaak mensen begróet, als ze hier nieuw komen wonen. Maar soms worden ook mensen uitgezwaaid. Zoals deze zomer Dorien en Yolande en Eric. Dorien vertrok tijdelijk richting Stitswerd, in afwachting van haar nieuwe onderkomen en Yolande en Eric zijn inmiddels verhuisd naar Midlaren en dat vierden(?) ze in het dorpshuis.



Storm

Op 9 juli werd ervoor gewaarschuwd, met een code oranje zelfs. Veel regen, zwaar onweer met bliksem, grote hagel en zware windstoten. De uiteindelijke impact in het noordoosten van



het land viel mee. Veel meer impact had én veel onverwachter kwam de storm op 6 juli, precies een jaar en een dag na de zomerstorm Polly in 2023, de eerste zeer zware zomerstorm ooit gemeten door het KNMI. Zó gek ging het niet op 6 juli, maar de wind haalde toch wel een volle windkracht 9. Het had ook gevolgen voor sommige fruitbomen: bijna de volledige oogst waaide eruit, je kon er een kist mee vullen! Geen appelmoes dus dit jaar.

Laatste keer

Brigitte en Johannes haalden in juli voor het laatst oud papier op voor de activiteitencommissie van odbs Nijenstein in Zandeweer. Dankzij alle mensen die hun oud papier hiervoor verzamelden, kon de commissie leuke dingen organiseren voor de kinderen. De inzameling werd praktisch mogelijk gemaakt door het gebruik van trekker en kieper van Bouke en Danny. De inzet van Johannes maakte het nog eens extra gezellig, aldus Brigitte. Oud papier kan nu onder andere worden ingeleverd bij de papiercontainers op het parkeerterrein van sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden, open van ma t/m za van 8.30-17.00, of in de container bij Klaas Boer, Edema 47, Uithuizen, ma t/m vr 8.00-17.00, za 9.00-13.00.



Mijn auto heette Harry (door Geurt)

Harry zelf was een oude man en mocht niet meer autorijden. Toen werd de auto aan mij verkocht, ik noemde haar Harry. Ik bouwde een bed in Harry en reed ruim 10 jaar rond in Harry en sliep best lekker in Harry vooral als de regen viel en het geluid van de druppels me in slaap druppelde. Harry bracht me naar veel plekken waar ik mensen ontmoette. Soms waren we in Duitsland en hoorden we het plaatselijke nieuws en het weerbericht op de radio. Dinsdag 18 juni is om 2 uur 's middags Harry in brand gestoken en Harry totaal uitgebrand. Harry is er niet meer. Er is inmiddels een nieuwe auto waarvan ik de chauffeur ben. Ze heet Gerrit. Ik hoop vurig dat ze niet in brand gestoken wordt. (Geurt)



Satie: Absint

Het was een drukke Burendag op 28 september. 's Morgens klussen, 's middags de dorpsvisie, daarna barbecueën en tot slot nog een vertelconcert door Gea Passies en Johan Havinga over Satie in de Nicolaaskerk. Een beetje veel van het goede misschien, gezien de opkomst. Maar wie wel was gekomen, werd niet teleurgesteld. De Franse componist Erik Satie geniet vooral bekendheid vanwege zijn pianomuziek, maar heeft ook liederen heeft geschreven met wonderlijke liedteksten. Voor de pauze maakte het publiek door deze teksten kennis met de zonderlinge persoonlijkheid van Satie. Na de pauze werd de film van het gedramatiseerde en gedanste liefdesverhaal van Satie met de schilderes Suzanne Valadon getoond op het koorgewelf van de kerk. Na afloop mochten de aanwezigen even nippen aan een klein glaasje absint, een groen,

zwaar alcoholisch drankje, dat ook groene fee werd genoemd.



| Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl | | |
|---|----------------|-------------|
| Dick Knol | voorzitter | 06-24614068 |
| vacature | secretaris | |
| Albert Jan Geertjes | penningmeester | 06-55627134 |
| Paul de Voigt | lid | 06-21860445 |
| Eric Zijp | lid | 06-25491719 |

| Bestuur Stichting Dorpshuis Oldenzijl | | |
|--|----------------|-------------|
| Ad Prins | voorzitter | 06-51789981 |
| Martijn Platzer | secretaris | 06-26512635 |
| Albert Jan Geertjes | penningmeester | 06-55627134 |
| ArneJan Bugel | lid | 06-15224882 |
| Dick Knol | lid | 06-24614068 |

| Plaatselijke commissie Nicolaaskerk Oldenzijl | |
|--|-------------|
| (voorlopig) | |
| Willie Dieterman | 06-13446601 |
| Johannes Schollema | 06-12958604 |
| Marja Spakman | 0595-464327 |

| Colofon Ol'niezster | |
|--|---------------------------|
| redactie: | Marja Spakman |
| telefoon: | 0595-464327/06-30724508 |
| mail: | marja.spakman@planet.nl |
| Met bijdragen van: | |
| Ad Prins | Jeanine van de Ven |
| Yes Witteveen | Bouke Witteveen |
| Lonneke van Rijen | Liesbeth Span |
| Vera Bakker | Marjolein van den Berg |
| Corianne Kamminga | Linda Bodde |
| Bert Middel | Fred Reiffers (Blad) |
| Geurt van Dijk | Leo de Vree |
| Dini van der Woude | Koos Dijksterhuis (Trouw) |
| Verspreiding: | Dick Knol |
| Digitale versie site: | Anton Klein |
| Technische steun: | Leo de Vree |
| Druk: | Blue Mule, Kantens |
| Kopij voor de volgende Ol'niezster is welkom, uiterlijk op 1 februari 2025. (Bijdragen worden mogelijk ingekort en/of geredigeerd.) | |