

OL'NZIELSTER

Uitgave juni 2024 34 jaargang, nummer 134
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, Stichting Dorpshuis Oldenzijl
en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

www.oldenzijl.nl/wordpress - www.nicolaaskerkoldenzijl.nl



VERENIGING DORPSBELANGEN OLDENZIJL



DORPSHOES

Lutje Brussel

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| elke zaterdag - inloop | dorpshuis | 16.00-22.00 |
| elke donderdag - biljarten | dorpshuis | zomerstop |
| 12 juni - oud papier | dorp | vanaf 9.30 |
| 28 juni/25 juli - expositie schilderijen Linda Smit | nicolaaskerk | |
| 14/15 september - open monumentendagen | kerk | |
| 30 november - Sinterklaas | dorpshuis | |
| 24 december - kerstmaaltijd | dorpshuis | |



Het dorpshuis is (eindelijk) van het dorp

Oldenzijl stond 20 april met taart, een toast en mooie woorden stil bij het feit dat het dorpshuis op 16 april officieel door SDO werd gekocht van de gemeente. Waar anders dan in het dorpshuis! Er ging een lang proces aan vooraf. "Met allerlei leeuwen en beren op onze weg", keek Ad terug. Maar uiteindelijk kon de koop worden gerealiseerd. Inmiddels zijn er behoorlijk wat subsidies binnengehaald, waardoor veel wensen verwezenlijkt kunnen worden. Daarbij zal veel aandacht zijn voor verduurzaming, maar ook bijvoorbeeld voor de inrichting. Martijn verraste met een 'persoonlijke cheque' ter waarde van 500 euro, die hij als lid van de lokale ledenraad van de Rabobank Groninger Land naar eigen inzicht mocht gebruiken voor een lokaal initiatief.



Marianne Waterman van Het Hogeland keek terug op een 'boeiend traject'. "Ik heb het Ad af en toe moeilijk gemaakt door hem soms dingen te vertellen die nog niet de wereld in konden, maar die hij wel moest weten om te snappen waarom de gemeente handelde zoals ze handelde. Die heeft immers te maken met eigen beleid, met de politieke verhoudingen, met wet- en regelgeving." Ze roemde de plezierige samenwerking en: "Ik ben heel blij dat dit traject nu eindelijk is afgerond en ik wens jullie succes met de komende aanpassingen. Heel veel plezier met jullie éigen dorpshuis."

Verduurzaming dorpshuis

In het kader van de verduurzaming van het dorpshuis werden er half mei zonnepanelen op het dak van het dorpshuis gelegd. De foto van Ad laat zien hoe ze geplaatst werden, op de dronefoto van Rens is te zien hoe fraai ze op het dak liggen. Laat de zon nu maar schijnen!



Versterking Dijkumerweg

Niet alleen aan de Hommesweg wordt versterkt, ook bij Dini en Albert Jan aan de Dijkumerweg. Eerst werd er afgebroken. En hoe! Van na de afbraak heeft Rens, samen met Dini en Albert Jan, droneopnames gemaakt. Zij konden meekijken op een separate monitor en aangeven wat ze vastgelegd wilden hebben.



Inmiddels is de hele schuur weg en wat rest, is een kale bouwplaats. Half april werd voorzichtig weer begonnen met de opbouwende fase en werd de nieuwe betonvloer gestort. Door Gerrit!



Schoorsteen

Zo rigoureuus als bij Dini en Albert Jan was het bij Klaas en Gea gelukkig niet. Toch moest er groot materieel aan te pas komen voor het plaatsten van een lichtgewicht schoorsteen op het voorhuis van hun boerderij. De voorste schoorsteen wás een aantal jaren geleden al vervangen door een licht exemplaar, nu was, in het kader van de versterking, de achterste aan de beurt. Een traditionele schoorsteen is wel 1000 tot 2000 kilo zwaar. Een lichtgewicht schoorsteen is vaak wel 80% lichter. Een stuk veiliger dus.



Brand in boerderij Hommesweg 1

De brandweerploeg van Uithuizen werd eind april opgeroepen voor een brand in de boerderij aan de Hommesweg 1. Bij aankomst stuitte de brandweer al snel op de bewoner die uit het raam hing te schreeuwen. Hij zat vast boven op zolder, kon geen kant uit en zijn vrouw zat nog binnen. Met een ladder werd de man van zolder gehaald. Daarna ging de brandweer binnen op verkenning uit. Het bleek dat een magnetron in de keuken vlam had gevat, waarbij een 'doorslag' naar boven was

ontstaan en ook naar achteren.



Bij het blussen van de keukenbrand kwam de vrouw des huizes verdwaasd uit de badkamer. Ze had totaal geen idee wat er aan de hand was. Uiteindelijk heeft de ploeg de brand geblust. De oefening was binnen de tijd afgerond. Want dát was het dus gelukkig, een oefening... (foto's/ bron tekst: Brandweer Uithuizen)



Post uit het buitenland

Oldenzijsters laten hun sporen na over de hele wereld. Zo ontving de redactie dit voorjaar een mail uit Minnesota: *"My name is Mark Raak and I am writing from Corcoran, Minnesota, USA, which is near Minneapolis, Minnesota. I am writing because I have traced several of my ancestors to Oldenzijl, Netherlands and I am wondering if your church or cemetery has any information or records about them."* En er kwam nog méér post uit het buitenland, maar dan van bekende Olden-

zijsters. Geeske en Gijs, die met hun camper op stap zijn, stuurden uit Portugal een foto van een ooievaar (zij wel!) voor de Ol'nzielster met de hartelijke groeten. Ergens in juni komen ze weer terug naar hier.



Nog meer malheur op de Hommesweg

De Hommesweg was in de afgelopen periode wel het decor van rampen. Eerst de containerbrand bij Vera in november, toen de brand op nummer 1 in april en begin mei reed er een auto in de sloot. Iemand wilde vóór het hek van Johannes en Inge draaien, omdat hij te ver was doorgereden, maar daarvoor was de weg toch echt te smal. Johannes heeft de auto met de trekker weer uit de sloot gehaald.



Oldenzijster fauna

Soms kom je op onverwachte plaatsen een beest tegen. Dat steenmarters de neiging hebben onder een motorkap te kruipen, dat weten we wel. Muizen in de spouwmuurisolatie is ook niet zo vreemd en de sensatie van een vogel (of een vleermuis!) die de verkeerde afslag nam en je huis binnenvloog, zullen veel mensen ook wel herkennen. Maar om een egel aan te treffen als je je afgesloten groene container opent... dat is nog weer iets anders.

Kwaad kan het op zich niet. Maar hoe komt het beest er in hemelsnaam ín?? En komt ie er ooit weer op eigen kracht uit?



De toevallige vindsters namen het zekere voor het onzekere en tilden de egel, mét een flinke hand tuinafval en gemaaid gras, voorzichtig uit de container en brachten 'm naar een beschut plekje onder een takkenril. Daar werd het beestje toegedekt met grasmaaisel in de hoop dat hij het verder op eigen kracht zou redden. De volgende ochtend was het plekje verlaten. Hopelijk scharrelt hij weer lekker door de tuin.

Meer beestjes

Er zijn in Oldenzijl meer beestjes die in onverwachte hoekjes kruipen. Zo vond bij Jeanine een stelletje boerenzwaluwen een plekje voor een nest, dat gevuld werd met maar liefst elf eitjes. Er moeten daar heel wat hongerige snaveltjes worden gevuld!



En Oldenzijlster flora

Rond Oldenzijl stonden half april de tulpenvelden weer volop in bloei. Oorspronkelijk is deze oegenschijnlijk zo oer-Hollandse tulp af-

komstig uit centraal Azië. Toen eind zestiende eeuw de eerste tulpen in Nederland werden geplant (bollen worden geplant, niet gepoot), werd de tulp al gauw beroemd. Er ontstond een levendige bloembollenhandel waarbij de tulp als een goede belegging werd gezien. In onze omgeving worden tulpenbollen geteeld voor vermeerdering. Ze gaan in de herfst machinaal de grond in en kunnen dan in de winter optimaal meststoffen en mineralen opnemen. In maart komen de eerste neuzen boven de grond. Als de bollen in bloei staan, wordt er een selectie uitgevoerd. Alles wat afwijkt, wordt vernietigd om de partij raszuiver te houden. Wanneer alle bloemen bloeien, worden de tulpen gekopt. Dat is nodig omdat in de bloei de kracht naar de bloem gaat en van de bol op dat moment bijna niets meer over is dan 'lellen en vellen'. Door de tulp te kappen, keert de sapstroom om en wordt de bol weer groot en stevig.



Aan die grote bol groeien dan ook de klisters, kleine bolletjes die er na de oogst in juli worden afgehaald. Ongeveer acht weken na het kappen worden de bollen gerooid. Daarna worden ze gespoeld, gepeld en gesorteerd. De teler probeert zoveel mogelijk 'leverbare' bollen van een hectare af te halen, die vervolgens naar een broeibedrijf gaan en waaruit een jaar later de tulpen voor de consument worden opgekweekt. Het kappen van de tulpen begon dit jaar twee weken eerder dan normaal, vertelde Wout (Visscher) in de Ommelander Courant. "De bodem is veel minder koud dit jaar, dus het gaat allemaal sneller." Hoewel het publiek dus vooral geniet van de bloeiende velden, gaat het de teler juist om het proces ónder de grond.

Curlen

Op zaterdag 17 februari konden leden van de Hardrijderijvereniging Oldenzijl voor de tweede keer gaan funcurlen 2.0 in Tolbert. Er waren maar liefst achttien opgaves. Helaas moesten de mannen van Linda door ziekte verstek laten gaan. Na een gezellige inspanning op de baan met een hoop lol en de nodige onderlinge strijd werd de middag/avond afgesloten bij wegrestaurant *In de Klaver* in Niebert. Linda: "Iedereen die mee was... super leuk, bedankt!! We kijken terug op een geslaagd uitje! Dus als de kas het toelaat: volgend jaar weer!"



NL doet

Een grote groep enthousiastelingen meldde zich zaterdag 16 maart in het dorps huis. Na de koffie gingen ze in drie groepen uiteen. De opruimploeg ging in het dorps huis grondig aan de slag. In de inloopkast werd ruimte gemaakt voor de nieuw te plaatsen warmtepomp. Het schuurtje werd stevig aangepakt en overtollige spullen werden direct afgevoerd naar de stort.

De snoegroep pakte, gewapend met kettingzagen, de 'andere helft' van de boom-singel aan. Vorig jaar was die om en om gesnoeid. Niet zo veel werk in één keer tegelijk én niet ineens zo'n kaalslag. Nu waren de vorig jaar niet



gesnoeide bomen aan de beurt. De takken gingen dadelijk door de versnipperaar en de houtsnippers vonden in één moeite door hun weg naar verschillende tuinen in het dorp.



De al actieve 'gravenwerkgroep' kreeg deze ochtend versterking van drie nieuwe letterschilders. Ze kregen eerst een uitgebreide instructie van twee ouwe rotten en konden daarna zelf aan de slag. Het is werk van de lange adem maar het resultaat is verbluffend!

De lunch was anders dan anders: hutspot. Een paar weken eerder had Het Hogeland de gemeentelijke vrijwilligers verblijd met een hutspotpakket, met ingrediënten ge-



teeld door plaatselijke boeren. In Oldenzijl werden de pakketten samengevoegd. Nadat er 12 kilo aardappelen en 5 kilo wortels waren geschild en 5 kilo uien gesneden, maakte Dick, de chefkok van het dorp, er een enorme pan hutspot van. Zo kwam de vrijwilligers-attentie van de gemeente precies daar terecht waar die voor bedoeld was: bij de vrijwilligers. Om half drie waren ook de laatste loodjes geslecht. Mooi werk, Oldenzijl!

Pasen

Sommige dingen veranderen niet. En dat is maar goed ook. Want wat zou Pasen zijn zonder eieren zoeken én neutenschieten? Dat laatste is een oud volksgebruik in de provincies Drenthe en vooral in Groningen rondom Pasen. Bij het notenschieten is het zaak een reeks walnoten met een stalen kogel van een lijn af te mikken. Over een lengte van zo'n drie tot

vier meter zijn op die lijn met regelmatige tussenafstand (circa 10 cm) dwarslijntjes getrokken. Op elk kruis dat zo ontstaat, wordt een walnoot geplaatst. (Zou de nieuwe vloerbe-dekking in het dorps huis ook zo'n mooi lijntje hebben om een rij noten uit te zetten?) Het is vervolgens de bedoeling de noten van achteren af van de lijn af te mikken. Als dat lukt, heeft de speler dik gegooid en wint hij/zij noten en/of geld, al naar gelang de spelregels. Gooit de werper één of meerdere noten uit het midden van de rij, zónder ook de achterste te raken, is er dun gegooid, verliest de speler en moet er gedokt worden. De speler kan ook dik én dun gooien, dan zijn er én noten uit het midden van de rij weggemikt én de achterste noot. In dat geval is er geen sprake van winst of verlies. Conclusie na al die jaren: Oldenzielsters zijn zeer fanatieke neutenschaiters!



Maar onderschat de eierenzoekers ook niet...!



Brainstorm jeugd Oldenzijl

Op 6 april waren de jongere inwoners van Oldenzijl uitgenodigd om hún ideeën te laten horen voor het dorps huis 2.0. Er werden heel wat plakbriefjes met wensen op het raam geplakt. Voor binnen was iets in de sfeer van

spelcomputers duidelijk favoriet. Voor buiten kwamen suggesties als een chillplek, een trampoline, een speeltuin en een voetbalveld/pannakooi. Verder waren er verrassende suggesties als een vuurkorf, een overdekt fietsenhok en -en dat is voor oudere inwoners ook nog wel aantrekkelijk- een zwembad!



Voor aanschaf van spelcomputers kan een aanvraag gedaan worden bij het Nationaal Programma Groningen, die door de jeugd zelf gepitcht moet worden. Een eerste contact is al gelegd. Voor het aanvullen van speel materiaal voor binnen en buiten wordt op korte termijn iets geregeld. De grotere plannen voor buiten worden meegenomen in de lopende plannen met betrekking tot een dorps tuin/speeltuin. Gezien de hoogte van de inversteringen zal daar wel wat meer tijd mee gemoeid zijn. Wordt vervolgd.

Dauwtrappen

Hemelvaartsdag betekent voor sommige mensen: vroeg uit de veren. Althans, voor degenen die het dauwtrappen niet aan zich voorbij willen laten gaan, dit jaar voor het laatst georganiseerd door Linda en Johannes. Zij zorgden weer voor een prachtige route.



De fietsers, onder leiding van gids Tim, kregen te maken met wildroosters en natuurlijk moest er ook aan de andere kant van de dijk worden gekeken. Soms moest de route al slalomend om schapen en lammetjes heen worden voortgezet. In de schuur bij Amanda en Gerko in de Emmapolder, vlak bij het prachtige binnendijkse natuurgebied Ruidhorn, werd 'n heerlijk, uitgebreid ontbijt geserveerd.



Reanimatie en AED

Wie bekwaam is in reanimatie en het gebruik van een AED kan levens redden. Maar... dan moet je die vaardigheden wel op peil houden. Tijdens een opfriscursus worden alle vaardigheden herhaald, zodat je weer precies weet wat je moet doen en daar naar durft te handelen. In mei werd in het dorps huis zo'n herhalingscursus gehouden. Yes was één van de deelnemers: "Er was iemand die heel hard duwde, waarschijnlijk heeft de pop er gebroken ribben aan over gehouden! Maar: beter hárd dan niet." Uiteindelijk is iedereen met een certificaat naar huis gegaan.



Jeu de boules

De eerste boulers arriveerden al vroeg op Hemelvaartsdag. De meesten begonnen met inspelen en de terreinverkenning. Dat was goed, want dit jaar was de baan anders dan eerdere

jaren. Er was bijvoorbeeld veel meer gras, maar dat maakte het spelen ook wel weer interessant. Rond twee uur werden de teams ingedeeld en begon het toernooi. Er waren vijf teams, die allemaal tegen elkaar speelden. Spannend was het laatste potje toen twee teams, die tot op dat moment alle wedstrijden hadden gewonnen, nog tegen elkaar moesten spelen. Dat ging om de equipes Garco en Marjolein (tevens titelverdedigers) en Dick S., Dick K. en Marjolein/Miep. Maar na twee mènes (rondes) liep de equipe met beide Dicks ver uit in punten en het was moeilijk dat nog weer in te halen. Het resulteerde in een uitslag van 13-3 waarmee de Dicks en Miep dit jaar kampioen zijn geworden.



Helmantel

In museum Helmantel in Westeremden staan dit jaar *De kerken van Helmantel* centraal. Al vele jaren inspireren de prachtige en vaak eenvoudige middeleeuwse kerken en kloosters Helmantel in hoge mate. In het verlengde van de tentoonstelling kunnen 'de kerken van Helmantel' ook in het echt worden bezichtigd. In die kerken wordt een afbeelding van het schilderij van de betreffende kerk getoond, zodat men de echte situatie kan vergelijken met de artistieke uitwerking van Henk Helmantel. In de Nicolaaskerk is een afbeelding (giclee) te



zien, waarop de meest rechtse nis van het koor is afgebeeld. Dat is ook de plek waar de ezel met de afbeelding staat. Een kijkje waard.

Nicolaaskerk en Johan Dijkstra

Over een heel andere schilder schreef Eric Bos in december in het DvhN: "Een van de meest bijzondere verschijnselen van het Groninger platteland zijn de stokoude kerkjes hoog op de wierden. Eeuwenlang waren het de enige stenen gebouwen, vaak uit roodbakende Groninger klei opgetrokken, bestand tegen weer en wind en de trillingen waarmee de monumentale orgels de aandacht van de Here wilden vestigen op Zijn arme schepselen. Door hun schilderachtigheid waren de kerken een geliefd onderwerp voor de kunstenaars van De Ploeg en een onuitputtelijke inspiratiebron met door de wind scheef gewaaide torens en getormenteerde muren vol littekens en sporen van de tijd. De schilders zetten alles naar hun hand, op hun doeken bogen ze de torens nog wat krommer, ze trokken de muren nog wat schever, tot de kerkjes stonden te schudden op hun fundamenten. Dat deden ze met een losse toets en expressieve kleuren, het roodoranje voor de muren, het grasgroen er omheen gespreid, met Groningsblauwe luchten en paars en lila in de schaduwen. Alsof de geest van Vincent van Gogh, wiens werk de Ploegleden indertijd sterk beïnvloedde, over de akkers zweefde."



Expositie Linda Smit

En dan nog meer schilderkunst: van 29 juni tot en met 25 juli is in de kerk een expositie te zien van schilderijen van Linda Smit. Na het volgen van schildercursussen bij onder andere

Maya Wildevuur en Antje Sonnenschein is ze zelf veel gaan schilderen. "Ik krijg er heel veel energie van", aldus Linda. "Ik ben trots op mijn schilderijen en vind het leuk om mijn kunstprojecten met anderen te delen." Ze heeft inmiddels diverse exposities gehad.



Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl

| | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| Dick Knol | voorzitter | 06-24614068 |
| Brigitte Donck | secretaris | 06-34550850 |
| Albert Jan Geertjes | penningmeester | 06-55627134 |
| Paul de Voigt | lid | 06-21860445 |
| Eric Zijp | lid | 0595-434925 |

Bestuur Stichting Dorpshuis Oldenzijl

| | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| Ad Prins | voorzitter | 06-51789981 |
| Martijn Platzer | secretaris | 06-26512635 |
| Albert Jan Geertjes | penningmeester | 06-55627134 |
| ArneJan Bugel | lid | 06-15224882 |
| Dick Knol | lid | 06-24614068 |

Bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

| | | |
|--------------------|----------------|-------------|
| Koos Dijksterhuis | voorzitter | 0595-412238 |
| Marja Spakman | secretaris | 0595-464327 |
| Willie Dieterman | penningmeester | 06-13446601 |
| Johannes Schollema | lid | 06-12958604 |

Colofon Ol'niezster

| | |
|-----------|-------------------------|
| redactie: | Marja Spakman |
| telefoon: | 0595-464327/06-30724508 |
| mail: | marja.spakman@planet.nl |

Met bijdragen van:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Teun Juk | Eric Bos (DvhN) |
| Hilde van Heuveln | Ad Prins |
| Dini van der Woude | Marjolein Zwerver |
| Gea Dijksterhuis | Rens Busscher (dronefoto's) |
| Brandweer Uithuizen | Geeske Ruben |
| Jeanine van de Ven | Johannes Schollema |
| Dick Knol | Linda Bodde |
| Tim Bodde | Brigitte Donck |
| Inge Masolijn | Yes Witteveen |

Verspreiding:

Dick Knol

Digitale versie site:

Anton Klein

Technische steun:

Leo de Vree

Druk:

Blue Mule, Kantens

Kopij voor de volgende Ol'niezster is zeer welkom,

uiterlijk op 1 oktober 2024. (Bijdragen worden

mogelijk ingekort en/of geredigeerd.)